

JUBILAR

# Karl-Gustaf – hundraåring med gott minne

I går fyllde Karl-Gustaf Gustafsson, Oxelösund, 100 år. – Det är väl ingenting, säger jubilaren själv om den ansevärdiga åldern.

I dag, lördag, firas Karl-Gustaf av ett tjugotal släktingar med smörgåstårter på Björntorps äldreboende. Och i morgon uppvaktas han med en orkester från Eskilstuna.

– Det blir vår present till morfar, säger barnbarnet Ylva Eriks-son.

Karl-Gustaf tycker särskilt mycket om dragspelsmusik, som han själv också spelat till husbehov. På bordet i hans rum ligger en cd-skiva med 24 av Carl Jularbos originalinspelningar.

– Dragspelsmusik förekommer inte mycket i radio inte, konstaterar Karl-Gustaf.

På bordet ligger också serietidningen Kronblom och veckotidningen Kvällsstunden, som Karl-Gustaf prenumererar på.

**Han är med ålderns rätt** ganska trött och vilar mycket.

– Jag hälsar på morfar varje tisdag. När jag kommer hit sover han oftast, men blir glad över besök och följer med mig till dagrummet. Där fikar och pratar vi. Ibland pratar vi om skolan, eftersom både morfar, jag och mamma är lärare. Mor-



I dagarna tre firas Karl-Gustaf Gustafsson, som fyllde 100 år i går. Personal och boende på Björntorps äldreboende, dit han flyttade när han var 99 år, firade honom med blommor, tårter och sång.

FOTO: MALÉN ENEBERG

far har fortfarande väldigt bra minne, det vi pratar om den ena tisdagen minns han nästa tisdag, berättar Ylva.

**Karl-Gustaf är uppvuxen** i Marmorbruket i Kolmården och arbetade där bland annat som svarvare. 1943 gifte han sig med Harriet.

– Vi träffades väl vid dansbanan i Sandviken tror jag.

Harriet och Karl-Gustaf flyttade till Linköping, där han jobbade först på luftvärnsförbandet LV2 och sedan på CVM, Centrala Verkstäderna i Malmslätt.

**1947 föddes dottern** Inger. 1956 flyttade familjen till Fiskeby, utanför Norrköping, där Karl-Gustaf arbetade på pappersbruket. 1964 flyttade familjen till Trollhättan, där Karl-Gustaf gick en pedagogisk utbildning. Året därpå gick flytten till Oxelösund, där Karl-Gustaf fick jobb som lärare.

– Min bror bodde i Oxelösund. Vi flyttade dit för att komma närmare honom, berättar han.

De sista tolv åren innan pension var Karl-Gustaf yrkeslärare inom el och mekanik på Frösängsskolan.

Karl-Gustaf är tekniskt intresserad och kunnig, han har bland annat tillverkat urverk. Allt som gått sönder har Karl-Gustaf lagat. Ångdrivna maskiner har intresserat honom särskilt.

Karl-Gustafs första bil var

en Volvo PV 444. 1966 köpte han en Volvo Amazon, som han skött som en bebis och fortfarande har kvar.

**Hustrun Harriet gick bort** för snart åtta år sedan. Karl-Gustaf bodde i villan på Djungelvägen tills han var 99 år. Bara det sista året hade han hjälp av hemtjänsten.

– För ett och ett halvt år sedan ringde mamma till morfar. Han svarade först vid halv elva-tiden på kvällen. Då visade det sig att han varit i källaren och lagat en ficklampa och glömt bort både tiden och att äta kvällsmat, berättar Ylva.

– Och på sommaren, när pappa var 93 år, satte vi staket hemma hos mig. Då var det han som skötte släggan, berättar dottern Inger.

I dag består Karl-Gustafs familj av dottern Inger, barnbarnen Ylva och Christian samt två barnbarnsbarn.

Malén Eneberg

Det är Eskilstuna Dragspelsklubb Smedbälgarna som spelar för Karl-Gustaf.