



” Livet är enklare än du tror; det gäller bara att acceptera det omöjliga, klara sig utan det outhärliga och uthärda det outhärliga.

Kathleen Norris

TILL MINNE

Willy Hansén

Vår käre Willy Hansén har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad.

Willy föddes i Sarpsborg och flydde till Sverige från det ockuperade Norge som 15-åring. Tillsammans med två kamrater gick han över isen från Halden natten till den 9 februari 1942. Det var massor av snö och nästan 40 minusgrader, men de lyckades ta sig fram till ett hus på den svenska sidan. Vid gränsen fanns inte en enda vakt!

Efter några månaders vistelse i olika uppsamlingsläger för flyktingar hamnade han som bonddräng i Wij utanför Eskilstuna. När kriget var slut återvände han till Norge, men åkte senare tillbaka till Eskilstuna för att köpa en gitarr. Där träffade han Ruth och blev kvar livet ut.

Gitarren och musiken var viktiga inslag i hans liv. Han har spelat med väldigt många dragspelare och i många olika orkestrar och var en erkänt duktig gitarrist. Han spelade på bröllop, födelsedagsfester och andra festliga tillfällen, gjorde egna låtar, både text och musik, och skrev ibland text till andras melodier.

Willy var kreativ och klurig på många sätt, litet av en Uppfinnar-Jocke. Han snickrade både möbler och mindre saker, höll på med metallslöjd, tillverkade flugor till hobbyfisket och mycket, mycket annat. Han hävdade alltid att arbete inkräktar på fritiden, men gick aldrig arbetslös, utan arbetade under sina aktiva år på de flesta av Eskilstunas många industrier och hans sista anställning var som arbetsledare på Hällbyanstalten.

För 25 år sedan blev han änklings, men för cirka 10 år sedan fick han kontakt med en av de flickor som han lärde känna som dräng i Wij under kriget. Det blev början på en varm vänskap och vi var alla så glada för att Evelina kom in i pappas liv. De trivdes i varandras sällskap och var så söta tillsammans.

Vila i frid!

Solveig, Johnny, Bjarne och Carina Hansén
med familjer