

# Lyckad mellanlandning i Eskilstuna

## Pierre Eriksson och Rolf Jardermark på besök

Text: GUN SUNDBERG Foto: MATS KARLSSON



Pierre Eriksson Foto: Lars Karlsson

**D**ragspelsklubben Smedbälgarna i Eskilstuna hade fått tipset om denna mellanlandning och med förtjusning ordnat en eftermiddagssamling en fredag i mitten av mars. Det var inte vilka resenärer som helst som var på gång utan musikanterna Pierre Eriksson och Rolf Jardermark. Den lokala gruppen Sméklang fick agera förband och värma upp publiken den kyligt blåsiga dagen. Den kvartetten består av en gitarrist, två dragspelare och en elbasist.

### Inget lätt jobb

Och så var det dags för Pierre Eriksson med sitt dragspel med diskantens övre knappar i vitt och det nedre fältet i svart att

Två herrar på väg från den specifika platsen Göteborg till det något vagare geografiska begreppet Norrland tog en paus på sin resa och det lämpligt nog i en raststuga. En sådan finns nämligen i Vilsta (ett friluftsområde) i Eskilstuna. Och eftersom herrarna på sin resa också medförde sina instrument var det ju ett ypperligt tillfälle att använda dem.

inta scenen. Rolf Jardermarks gitarr såg dock ut som gitarrer brukar göra, så han fick utmärka sig på andra sätt och det gjorde han då och då med sina gitarrsolon, som fick publiken att häpna. Annars var hans jobb att ackompanjera Pierres dragspelande, vilket inte alltid kan vara så lätt eftersom Pierre skrivit programmet på baksidan av en matinköpslista! Ja, herrarna skojade frisk inte bara med varandra utan även med oss i publiken.

### Årets Dragspelare

Stämningen var hög och publiken hänförd. Vilken musikalisk bredd! Vilken skicklighet! Pierres fingrar fladdrade över tangenterna, som om det bara är att trycka lite här och där och den mest ljuvliga musik uppstår. Många i publiken spelar själva dragspel och vet hur mycket övning som krävs – men det här är i en helt annan division. Fast det anade man ju i förväg, för Pierre har ju en gång utsetts till Årets Dragspelare.

Den entusiastiska publiken ville förstås höra några extranummer, vilket duon hörsammade och även här blev musikutbudet varierat med allt från jazz, folkmusik, Jularbo till franska chansons. Så låter det när en dragspelkung bjuder på en eftermiddagsunderhållning. Och när vi vandrade ut från raststugan hade den hårda vinden stillat sig lite. Kanske hade den känt sig överträffad av lufttrycket i Pierres bälg?! ■



Översta bilden: Anders Lindqvist och Stig Erik Dahlin från Smeklang. Övan: Den gästade gitarristen Rolf Jardermark.