



FÖDELSEDAG Kjell firar 80 med öppet hus hemma i skolan

”Jag har levt ett fullständigt makalöst liv”



Att meka, pilla och spela på sina dragspel är bland det bästa Kjell Johansson vet nu för tiden. Men minnet hans är fortfarande glasklart och vi bjöds på en intressant livshistoria vid gårdagens besök i Lotorps gamla skola.

FOTO: LASSE STENBÄCK

Kjell Johansson

Född: I Landskrona 7 maj 1933.
Familj: Hustru Birgitta, barnen Susanne, Ronny och Roland, fyra barnbarn, fem barnbarnsbarn.
Yrke: Verkstadsägare av Svets & Maskinmontage i Mariefred.
Bor: I Lotorps gamla skola kort söder om Mariefred.
Ser på tv: Fotboll och annan sport.

Lyssnar på: Det allra mesta.
Läser: Inte mycket numera, men kolossalt mycket förr.
Äter helst: Hummer.
Dricker: Vatten och vin.
Blir glad: När folk kommer hit och hälsar på.
Arg på: Inte direkt arg, men besviknen på världens utveckling.

80
ÅR

– Jag har levt ett fullständigt makalöst liv, men nu sitter

jag mest och pillar med mina dragspel, säger Kjell Johansson, dagens 80-årsjubilar.

Skomakarsonen från Landskrona gick realskola och läste tekniska ämnen utan att ta examen innan han gick kadett-skolan i Lindköping där han för övrigt träffade sin livskamrat Birgitta redan i mitten av 50-talet.

– Vi gifte oss 1956, säger Kjell som blev förman på en mekanisk verkstad i Norrköping redan som 22-åring.

En av Kjells bröder var en suveränt duktig svetsare och 1959 fick han ett erbjudande att bli montageledare i Sovjet.

– Brorsan hoppade av i sista stund så jag tog det där jobbet i hans ställe, säger Kjell som fick sig en smärre chock av upplevelsen.

– Jo du, mina sex månader i Sovjet var en annorlunda upplevelse. Ingen brydde sig om någonting och inte ens

de största vägarna var körbara, minns Kjell som blev rik på rubel på den tiden – pengar som dock inte gick att använda någon annanstans.

Vid hemkomsten startade Kjell Svets & Maskinmontage i Mariefred som låg mitt i stan till att börja med.

– Vi låg mitt emellan tre frikyrkor, men efter fem år där flyttade vi verksamheten hit till Lotorps gamla nedlagda skola. Den här lägenheten byggde vi ovanför fabriken, säger Kjell och pekar runt i den riktigt läckra våningen.

Efter tiden i Sovjet kände sig jubilaren tvungen att engagera sig i politiken.

– Jag läste igenom de olika partiprogrammen och bestämde mig därefter för Folkpartiet. Jag ville ha ett socialt samhälle med fri företagsamhet och största möjliga frihet för människorna, då passade fp bäst, konstaterar han.

Det blev starten på en lång politisk karriär, först i Strängnäs kommun och därefter i riksdagen.

– Jag blev övertalad att kandi-

dera till riksdagen. Under fyra timmar satt de och diskuterade mitt namn och till slut placerades mitt namn överst på vår riksdagslista, säger Kjell som bland andra hade Carl Tham att tampas mot den gången.

– Dagen efter att jag blivit nominerad kom Lena Adelsöhn Liljeroth hem och intervjuede mig, hon var journalist på den tiden och senare hamnade jag bredvid hennes make Ulf i riksdagen, minns Kjell och skrattar.

Redan i mitten av 1980-talet motionerade Kjell om en snabbtågspendel via Strängnäs – då hade han alla mot sig, men senare gick de ändå på hans linje.

Vid en titt bland ledarna i gamla tidningslägg ser vi att Eskilstuna Kuriren föreslog att Kjell skulle ta över som landshövdning efter Bengt Gustavsson 1990.

– Men det var aldrig aktuellt, jag hade fortfarande en del ogjort i riksdagen vid den tiden, säger Kjell som satt i riksdagen 1982-1994.

Kjell beskriver sig själv som en arbetsnarkoman och i dag

är knän, höfter och axlar mer eller mindre utslitna.

– Jag började jobba som springgrabb i tioårsåldern och sedan har det bara rullat på. Jag står på tur för en knäoperation och hoppas den blir av så snart som möjligt.

Under vårt samtal berättar Kjell om Olof Palme och många andra kända politikernamn.

– Palme var nog den mest märkliga människa jag träffat, från talarstolen kunde han ena gången få med sig alla för att i nästa ögonblick skälla ut folk efter noter, säger Kjell och ler snett.

I dag firar Kjell sin 80-årsdag med öppet hus i hemmet och alla gamla vänner är hjärtligt välkomna.

När jag tackar för kaffe med dopp och den intressanta historielektionen säger Kjell: – Vi har ju bara snuddat vid allt jag varit med om.

Du får ta och skriva en bok om allt det andra Kjell!

Lasse Stenbäck

lasse.stenback@ekuriren.se
016-15 61 51