



I ungefär 50 år stod Christer Fredriksson bakom disken i den anrika Ostaffären på Hospitalsgatan.

FOTO: OTILIA BOGEN

”Han fick mig att köpa min första gitarr”

STRÄNGNÄS

”Han valde aldrig att stå rampljuset, men gick alltid därifrån som en vinnare. På så sätt påminner han om Adam i bröderna Cartwright och George Harrison i Beatles.”

Dödsfall

Orden kommer från Ove Strand som var nära vän till och årsbarn med Christer Fredriksson – musiker, fotbollsledare och framför allt osthandlare i Strängnäs.

Christer Fredriksson avled den 31 januari, vid en ålder av 67 år.

Sjukdomsförloppet var snabbt och de sista veck-

orna av sitt liv tillbringade Strängnäsprofilen på Isabellagården.

Ove Strand och Christer Fredriksson träffades redan i tidiga tonåren, då båda bodde i höghusområdet i Strängnäs.

Det var den blivande osthandlaren som lockade in Ove Strand på musikbanan.

– Han fick mig att köpa

min första gitarr och vi bildade bandet Henning Goops som inte alls var oävet. Christer har alltid varit basist medan jag sjöng och spelade gitarr.

Vänskapen Strängnässönerna emellan återupptogs 2007, när Ove Strand bjöd in övriga fyra från Henning Goops att fira 40-årsjubileum.

Efter det föddes Brownies där både Christer Fredriksson och Ove Strand ingick.

Christer Fredriksson har figurerat i flera musiksammanhang, bland annat Smedbålgarna.

– Vi är flera som ska framträda på begravningen på måndag. Det blir fyra passan-

de låtar. Jag står för Yesterday, berättar Ove Strand.

Anna Kinnander och Christer Fredriksson träffades 1975. Tre år senare föddes tvillingarna Jessica och Sara. Minstingen Johanna är tolv

år yngre. Familjen bodde på Regementsgatan.

– När tvillingarna spelade fotboll engagerade sig Christer som ledare i IK Viljan. Han har själv hållit på med fotboll i unga år, säger Anna Fredriksson Kinnander.

Pappa Stig Fredriksson var också viljanit, han spelade bandy med viss framgång för Strängnäsklubben.

– Det var Stig som drev Ostaffären tidigare, han hade köpt den av sin morbror Gustaf Bengtsson – mannen bakom Ica Bengtsson, berättar Anna Fredriksson Kinnander.

Med tanke på att maken alltid arbetade på samma ställe förstår man att butiken betydde oerhört mycket.

– Den var hans bebis. Christer var väldigt mån om att allt skulle vara prima. Allting provsmakades. Kunderna fick alltid reda på i fall något inte höll önskad standard, då reades varan ut.

Långa arbetsdagar?

– Ja, han kom dit senast klockan sju och var hemma ungefär tolv timmar senare. Ostaffären hade gott rykte i Sverige. Folk som reste genom landet stannade till i Strängnäs för att handla ost.

Christer Fredriksson sörjs närmast av hustrun och de tre döttrarna med familjer, sammanlagt finns det fyra barnbarn.

Lars Kilstrom

lars.kilstrom@ekuriren.se

” Vi är flera som ska framträda på begravningen på måndag. Det blir fyra passande låtar. Jag står för Yesterday.

Ove Strand